

29 april 2018.

Wat mij altijd weer hard raakt dat is de dag , de 29^{ste} april, de geweldige actie "MANNA" in mijn onmogelijk uit te wissen bestand, geborgen in mijn grijze computer geheugen, of wel mijn hersenen.

Om u allen op weg te helpen, de hier volgende story gaat over 29 april 1945, drie en zeventig jaar geleden, zich afspelend boven en in het bijna verhongerde westen van Nederland.

Dit jaar schrijven we de 29^{ste} april ook op zondag. Ik dateer deze "Non Solus" op 29 april maar publiceer het schrijven eerder, opdat u voor komende zondag kan kennis nemen van dat enorme gebeuren.

De moffen deden niets, er was door Arthur Seyss-Inquart, de mank lopende oorlog misdadiger, als Duitse Rijks commissaris in Nederland, toestemming verleend voor deze dropping. Later is gebleken dat het paste in de voorbereidingen van de capitulatie van Duitsland. Die capitulatie van Duitsland is door verstandige Duitsers voorbereid en in Wageningen getekend. En uiteraard de gealieerden. Prachtig.

Het was hart verscheurend hoe hongersnodend Nederland zich te buiten ging door twee zaken.

Ten eerste de honger, door tekort aan voedsel en alle voor het leven zo belangrijk andere gewone dingen. Het was niet meer vol te houden. Veel mensen stierven in het afgelopen half jaar de honger dood. Het rantsoen was eind maart terug gebracht naar 240 Kcal. Per dag.

Het is moeizaam geweest bij de voorbereiding van operatie Manna toestemming te verkrijgen van president Roosevelt en generaal Eisenhower. Door niet aflatende druk van Koningin Wilhelmina en de Engelse premier Winston Churchill is toestemming voor de operatie Manna gegeven op 27 april in het plaatsje Achterveld nabij Amersfoort.

Ten tweede de verwachting van de komende bevrijding.

Middels mijn zelf gemaakte betere kristal ontvanger hadden we wel enige informatie van de BBC.

De droppings gebeurde dagelijks rond het middag uur. De dropping van het voedsel heeft acht dagen geduurd.

De bevrijding kon in tijd gemeten niet ver van ons af zijn. Er was weer nieuwe hoop door het zien van de enorme eskaders vliegtuigen.

Ik laat enig kwantitatief, statistisch materiaal volgen.

- a) In de acht dagen is er 11.000 ton voedsel gedropt**
- b) Het voedsel bestond uit; Meel, blikken scheepsbeschuit, leger rantsoenen, thee, bonen, spam, sigaretten, chocolade, margarine.**
- c) Aanvankelijk was gedacht aan 35 strooivelden, droppings plaatsen, Die waren niet bruikbaar van wege de grote hoeveelheden landmijnen. Er werden uiteindelijk de lucht havens, Valkenburg (nabij Leiden), Ypenburg (nabij Rijswijk), Terbregge. Waalhaven (nabij Rotterdam) en Gouda .Later nog meerdere.**
- d) De operatie had de naam Manna, naar het Oud Testamentisch verhaal over het volk Israël dat op hun tocht naar het beloofde land, in de woestijn zou verhongeren. God strooide voedsel uit de hemel, manna genoemd. en het volk was gered . Velen dachten op die 29^{ste} april dat de hand van God hier in het spel was. Velen, ik ook, waren duidelijk dankbaar aan al die vliegers met hun bemanningen, zij strooide het voedsel, zelfs met een sigaretje erbij. En niet God.**
- e) Totaal waren er iedere dag ruim 400 bommen werpers type B-17. De Europese organisatoren noemde de operatie MANNA. De Canadezen en Amerikanen noemden de actie Chowhound. Na 8 mei werd de voedsel bevoorrading vanaf Arnhem met legervoertuigen voortgezet Dit kon van wege het capituleren der Duitsers. En via Groningen met broodmeel uit Zweden.**
- f) Er zijn berekeningen gemaakt in het geval de voedsel dropping niet was door gegaan er nog 10.000 honger doden bij de 20.000 gekomen zijn.**

Er is veel informatie gegeven in de vorm van verhalen en amateur films over dit geweldig gebeuren: Google onder “voedseldropping 1945” en bezoek You tube.

Waar vroeger het dorpje Terbregge (bij Rotterdam) was is nu nog het Air commandore Geddes pad en het Manna Chowhound monument ter nagedachtenis aan Andrew Geddes, de commandant die de voorbereiding inclusief de onderhandelingen met de Duitsers zo voortreffelijk had geregeld. Het monument staat nu in de geluidswal van de noordelijke rondweg bij Rotterdam.

Er is in die periode veel gedacht door de Nederlanders ze laten ons barsten, ze laten ons alleen. Duidelijk moge, in die dagen zijn gebleken, Nederland was niet alleen, dank zij de geallieerden en militairen en verzetsstrijders en nog

velen meer, in het bijzonder Koningin Wilhelmina en Winston Churchill, waren wij toch niet alleen.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel.

1.



2.

Links van de molen was het dorpje Terbregge. Op de voorgrond stroomt de Rotte. De tekening heb ik gemaakt aan de hand van een tekening die bij mijn buur vrouw, Lenie Hoogendoorn in de gang hangt. Het is de situatie van 1945. Lenie Hoogendoorn woonde toen in het linkse huisje onder het derde vliegtuig van links

1. Nicolaas Overbeeke
tekening nabij Terbregge. Bij Rotterdam

Nieuwerkerk aan den IJssel e de