

Kantel momenten

Een bijzondere week is voor bij gegaan. Ik gevoel enige behoefte u mee te nemen om te overdenken, in het bijzonder, de langste dag op 21 juni de afgelopen week. Tevens het onderwerp roman. Ik las over het fenomeen: "Het lezen van een roman", is dan pas bevredigend als je jezelf herkent in het werk van een ander.

Dat laatste geldt niet voor mij, ik lees zelden een roman. Ik herken en onderken veel mij overkomende berichten, stellingen, gebeurtenissen in mijn eigen roman. Een roman die ik nooit heb geschreven, waarschijnlijk ook niet zal schrijven maar een roman die wel waar gebeurd is. Voor u een waarschijnlijke vraag, maar voor mij haast zeker weten.

Uitstapje naar onze langste dag op 21 juni, eindigend om 12uur en 7 minuten na 12 uur in de middag. Dat klinkt en lijkt wat vreemd, enige uitleg helpt u op de goede weg. Wij weten, mag ik aannemen, dat onze aardbol op zijn rondweg rond de zon tot een bepaald punt komt en dan kantelt. Dit alles in een periode van een half jaar. Dus twee kantelingen in een jaar in een totale rondgang van onze planeet rondom de zon. Het kantelen gebeurd heen en terug over een niet zo grote hoek.

Dat kantel moment gebeurd en wordt bepaald op het moment dat de zon precies boven de Kreeftskeerkring is aan gekomen . De zon heeft dan het maximale oppervlak van ons noordelijk halfrond beschenen.

OP 21 december bereiken we weer een kanteling en dan heeft de zon het minimale oppervlak van het noordelijk halfrond beschenen. Dat kantel moment is het moment dat de zon exact boven de Steenbokskeerkring is aan gekomen.

U ziet hier twee namen verschijnen behorend bij namen uit onze dieren riem en zijn de dierenriem tekens Kreeft en Steenbok.

Toos, mijn helaas overleden lief, was geboren onder het dierenriem teken Kreeft. De geboortedag 30 juni was voor ons beiden een belangrijk moment om te vieren en ons steeds bracht bij het grote gebeuren in het heelal. Wij hebben zo veel van het oneindig heelal gebeuren niet gesnapt maar vonden de kantel momenten onbegrijpelijk indrukwekkend en deed ons eigen plaats in het heelal met ontzag eerbiedigen. Wij hebben meest dat gene wat wij niet konden snappen wel gekoesterd.

Volgende week 30 juni zou haar geboorte dag gevierd zijn. Dat gaat niet meer zo gebeuren als wij vroeger gewend waren verjaardagen te vieren.

In de eerder genoemde de door mij niet geschreven en niet te schrijven roman zijn vele kantelmomenten van ons beider leven beschreven en één daar van is die 21^{ste} juni gekoppeld aan haar geboortedag. Ons leven gekoppeld aan gewoonten, kenmerken en dogma's kantelde naar vrijer denken en ontzag voor natuur op 21 juni 1959 en kreeg vorm op 30 juni 1959.

Wij Toos en ik hadden en hebben belangrijke gebeurtenissen in ons leven kantel momenten genoemd.

Wij hadden er een aantal die zijn opgenomen in de niet geschreven of niet te schrijven roman. Omdat het voelt in de door mij niet geschreven roman of het mijzelf overkwam, is het een goede roman die later zal leiden naar een einde met climax een goede roman waardig.

Ik zal voor de volgende week geen Non Solus schrijven, vanwege het herdenken van één onzer kantel momenten. Het mag duidelijk zijn dat ik daar voor 21 juni tot 30 juni gekozen heb. Ik wens u allen goede week einden toe en probeer voor jezelf voor eigen leven kantel momenten te traceren en definiëren die kunnen passen in de eigen te schrijven roman. Een kantel moment die een grote wending aan uw leven gaf.

Non Solus, niet alleen of zo u wilt niet eenzaam.

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel