

Communicatie.

Wij allen hebben te maken met communicatie. Wij zijn , toevallig, een lid van een enorme populatie mensen die op de één of andere wijze met elkaar contacten en derhalve communiceren.

Die populatie is erg groot en is nu meer dan zeven miljard mensen, Dit vergelijkend met het jaar 1804, de tijd van Napoleon, waren er één miljard mensen. In de tijd gezien zullen er ieder jaar steeds meer mensen bij komen. De toename gaat exponentieel omhoog en een exploderend punt lijkt te kunnen naderen. Dat punt gaan we nog even laten rusten.

Met die groei gaat ook, nog sneller, de technologische ontwikkeling omhoog, Mede daardoor komt de communicatie, direct en indirect, in een stroomversnelling.

Denk aan de mogelijkheden van het internet, de mogelijkheid andere mensen in de wereld te kunnen ontmoeten en te leren kennen. Ongelooflijk.

Met die snelheid mogelijkheden van communiceren, kwantitatief, lijkt de kwaliteit van de communicatie beduidend achter te blijven.

Zeker niet bij het uitgeven en ruilen van wetenschappelijk onderzoek en contracten, kortom zakelijk en juridisch beschermd materiaal.

Anders is het met het communiceren in de niet zakelijke wereld. Met het toenemen van de snelheid en de mondiale bereiken is in die sferen de kwaliteit behoorlijk achter gebleven op de technische mogelijkheden.

De mogelijkheden heb ik persoonlijk niet altijd omarmt, maar door het starten met Face Book deze week ontdekte ik de , voor mijn doen, enorme uitbreiding van de mogelijkheden ten aanzien van communiceren.

De uitbreiding van het aantal personen, bij Face Book vrienden genoemd, is misschien wel te vergelijken met het aantal graankorrels op het schaakbord.

De duidelijkheid van de graankorrel wil ik toelichten in het volgende legendarische verhaal van een zich alleen staand en verveeld voelende Indiase Koning,

Hij riep onderdanen bij hem en gaf de opdracht hem met een spel of iets anders, waardoor hij zich nooit meer vervelend of eenzaam zou voelen.

Een herders jongen leerde de Koning schaken zodanig dat de koning zich hieraan verslingerd. Hij stelt de herders jongen een zelf te kiezen beloning voor, al was het de helft van het Indiase Rijk.

De arme herders jongen vraagt de koning om op het eerste veld van het schaakbord één graankorrel te leggen, op het tweede veld twee korrels op het derde veld het dubbele, dat wordt dan 8 en zo door.

De koning lacht en geeft opdracht de wens uit te voeren. Met de uitvoering van deze ogenschijnlijke eenvoudige opdracht blijkt dat de Koning zijn ondergang tegemoet gaat.

De teller eindigt op 1,26 triljard korrels, dat is een 1 met 18 nullen.

Zo geeft Face Book meer te denken dan alleen privacy. Ik merkte dat het verstandig is om de wel of niet toelating van vele vrienden nauwkeurig in te stellen. Een soort van brevet halen, dat via de uit gegeven lectuur zeker voor handen is. Ene Mark Zuckerberg de CEO van Face Book heeft een soortgelijk doel wel voor zijn ogen gehad.

Er is genoeg te communiceren en ik bemerk dat ik daarin niet alleen ben .Non Solus

Nicolaas Overbeeke

Nieuwerkerk aan den IJssel